

Totem

Afgiftekantoor: Oudergem
Verschijnt maandelijks: december 2005
Uitgezonderd juli en augustus
Verantwoordelijke uitg.:
Eline en Anneleen De Vooght
G. Merjaylaan 32
1160 Oudergem

VLAAMSE
GEMEENS
CHAPSCO
MMISSIE



VVKS REYNAERT
B12/12S

VVKM BEATRIJS
B12/B13m

Voorwoord

Dag allemaal,

Ik hoop dat jullie allen een prettige herfstvakantie hebben doorgebracht en dat jullie takweekend als een onvergeetbare herinnering in jullie geheugen gegrift blijft.

Om van december een even leuke maand te maken zou ik jullie nog een aantal dingen willen herinneren.

- Zondag 4 december: we gaan zwemmen met HEEL de groep, afspraak aan het lokaal met buskaart of abonnement. Neem tevens 3 EURO mee.
- Vrijdag 23 december: kerstfeestje. Kijk aandachtig bij je tak om hoe laat het feestje begint en eindigt. Dit is namelijk verschillend naargelang de tak waarin je zit.

Ik zou de mensen die hun **lidgeld** nog niet betaald hebben willen vragen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen, de scoutskas moet immers de inschrijvingen voor elk lid voorschieten.

Kom steeds in **uniform** naar de vergadering.

Afbellen als je niet kan komen. Dit is veel handiger voor de leiding en is een teken van respect voor de mensen die de vergadering voorbereid hebben.

Een stevige linker;

Lynx

Lidgeld!!!!

De betaaltermijn voor de lidgelden is nu verstreken, daarom hier een herinnering aan degene die het vergeten zijn 35 € op 429-2113991-82 te storten.

- Familie Berisha
- Familie Van Garsse
- Familie Poppe
- Familie Riffart
- Familie Bouché
- Familie Panneels
- Familie Callaert
- Familie Hamann
- Familie Elfati
- Familie De Koninck
- Familie Janssens
- Familie Spahija
- Familie Cortvriend
- Familie Danneels
- Familie Tonoli
- Familie Baeten
- Familie Henry
- Familie Legat heeft 5 euro te weinig betaald
- Familie Steurs heeft 20 euro te weinig betaald

Gelieve dit zo snel mogelijk over te schrijven, dit geld dient grotendeels voor de betalingen van de verzekeringen aan de VVKSM.

Beste KAPOENTJES!

Na een olifantastische maand November; met een heel leuk en gezellig weekend en een super gezellige kookvergadering, vliegen we er weer helemaal in voor December!
Jullie weten toch allemaal dat de Sint in aantocht is? Wees dan maar allemaal dubbel zo braaf en kom allemaal maar zoveel mogelijk naar onze vergaderingen voor heel veel pret deze maand...
Hier is jullie nieuw programma:

Zondag 4/12:

Neem jullie zwembril en zwempakjes al maar uit die kast! Wij gaan zwemmen! Als jullie willen weten wat je allemaal moet meenemen en hoeveel centjes je hiervoor moet betalen moet je snel wat doorbladeren in deze Totem en al snel zal je wel wat meer te weten komen...

Zondag 11/12:

In December is het al heel wat kouder, en is er zelfs kans op SNEEUW! Neem daarom (alleen als er sneeuw ligt!) jullie slees al maar mee naar onze leuke wintervergadering! Als er geen sneeuw ligt gaan we estafettespelletjes spelen.

VRIJDAG 16/12:

Ja, jullie hebben het goed gelezen! Deze keer is het vrijdag een vergadering, en niet zondag!
Waarom?

Wel we gaan een hele leuke film kijken in de gezellige sfeer van Kerstmis of Sinterklaas! En wat is er nu leuker dan op eens op een avond naar een film te kijken?

Neem voor alle zekerheid een warm dekentje mee en hopen kussens zodat we zacht en warm ondergedekt naar de film kunnen kijken! Deze vergadering duurt van 18u tot 20u.

Vrijdag 23/12

Het is bijna kerstmis! En ooh jawel! Ook in de scouts zitten we al volop in kerstsferen!
We gaan een kerstfeestje geven vrijdag... Neem hiervoor 5 €mee (en dan krijg je een leuke verrassing!). Steek je maag niet te vol thuis, want wij zorgen ook nog voor een dessertje!
Het feestje begint om 18u en eindigt om 21u.

Zondag 25/12

GEEN vergadering.

Tot op onze dolle vergaderingen!

Indien jullie niet kunnen komen naar onze vergaderingen, mag je altijd iets laten weten aan onze takleidster; Patrijs, of voor eventuele vragen mag je altijd eens bellen naar één van je lieve leidsters en leider!

Patrijs:	roosje007@hotmail.com	02/511.88.10	0497/02.08.52
Sika:	elinedevooght@hotmail.com	02/672.23.22	0486/83.90.76
Kiang:	jan_c@hotmail.com	02/215.43.77	0485/64.75.73
Cajsa:	cajsa_tonoli@hotmail.com	02/269.96.61	0474/48.64.44

WELPEN WELPEN

Gegroet allerstoerste en prinsessigste welpen,

December is klappertanden, koude handen, een blauwe neus boven rode wangen, sneeuwlokjes en gladde wegen maar ook sinterklaas, warme chocomelk, knetterend haardvuur en vooral veel cadeautjes en feesten!

En tussen dit alles door, op zondag kunnen jullie komen ravotten, lachen, zingen, springen, ontcijferen, tactieken bedenken, vriendjes maken, knutselen, en de deugniet uithangen bij de scouts! Lees maar snel wat we deze maand voor jou in petto hebben.

04/12: Vandaag gaan we met alle takken zwemmen! Buiten, brrrr, is het iets te koud, daarom trekken we naar het zembad. Neem je MIVB-abonnement en zwemgerief mee. De toegangsprijs staat elders in de totem, steek dit geld in een enveloppe met je naam op en geef het de dag zelf aan de leiding.

11/12: Money, money, money....geld, geld, geld...Wie wordt de rijkste welp? Of wordt de leiding het allerrijkst? Kom het uitzoeken!

VRIDAG 16/12: uitzonderlijk een avondvergadering. We spreken af om 18u aan het lokaal. Wat we doen blijft een verrassing maar neem zeker een kussen en misschien zelfs een dekentje mee want het wordt lekker knus! We eindigen de vergadering om 20u.

VRIDAG 23/12: Jingle Bells, Jingle Bells, lala laa la laaa! Je raadt het al? Inderdaad, tijd voor ons jaarlijkse kerstfeestje. Iedereen brengt een klein cadeautje mee (zelfgemaakt of ter waarde van max. 5 eurootjes) en de kooklustigen onder de welpen (en/of hun ouders) mogen ook een lekker dessertje meebrengen. We verwachten jullie van 18u tot 21u.

Een stevige linker(hand),

Akela (Kwinten Boels) ikke_kwinten@hotmail.com 0472/240.310
Bagheera (sarah Melsens) sarah_melsens@hotmail.com 0494/212.508
Raksha (Anneleen De Vooght) anneleendevooght@hotmail.com 0499/439.316
Baloe (Emily Bouché) emeliken@hotmail.com 0496/674.389

Yoe jonggivers!

Weer een de maxe maand achter de rug... We zijn erin geslaagd een hele mountainbikevergadering op onze zadeltjes te blijven zitten (wat me sterk verbaasde)! Ik had verwacht dat minstens één jonggiver van zijn/haar fiets zou vallen (hierbij denk ik niet expliciet aan Laura :p) Maar neen, jullie hebben weer maar eens bewezen dat jullie super sportief, sterk en gemotiveerd (kunnen :D) zijn!! Oke, houd jullie nu dan maar vast want hier volgt het programma van de coolste maand van het jaar, DECEMBER!!! Ik denk wel dat jullie allemaal braaf genoeg geweest zijn om véél cadeautjes te krijgen van Sinterklaas en van de Kerstman. Jullie hebben alleszins altijd mooi afgebeld, dit moet gezegd worden! Welbedankt hiervoor, jullie krijgen een cadeautje meer van de Sint ☺.

Natuuuurlijk blijft het beter om naar de vergadering te komen é, begrijp mij niet verkeerd! Soit, hier volgt het programma

Tatadataaa:

Zondag 4 december: Trek jullie broekje maar aan, bereid jullie zwemkunsten maar goed voor en vergeet jullie sexy badmutsjes niet!! Prijs en plek staat elders in totem vermeld, wie zoekt die vindt ☺

Zondag 11 december: Kookvergadering! Ik hoop dat jullie al de 'FRANCINE CUISINE'-rubrieken in de voorbije totems goed hebben doorgelezen zodat dit een lekkere smulvergadering wordt! Afspraak as usual!

Vrijdag 16 december: Hebben jullie leuke films liggen achter de zetel, in de kast, in de living? Breng deze dan zeker mee! We gaan lekker knus samen naar een filmpje kijken! Aan de lokalen om 20uur, einde om 22uur.

Vrijdag 23 december: Kling klokje klingelingeling!!Kling klokje kling!! Dè avond voor Kerstmis gaan wij samen een feestje bouwen! We gaan eerst samen eten, dan kerstboom versieren en dan cadeautjes uitdelen!!! Yeeey! Neem dus mee: 1)eten en drank (we spreken wel nog af wie wat maakt.) 2)oude kerstboomversiering die jullie anders toch zouden wegsnijten. 3)een klein cadeautje. Tip: Het is altijd leuk als je zelf iets in elkaar knutselt! Begin om 18uur, einde om 22.30uur

Ziezo dit was ie dan! Kijk voor je vertrekt altijd nog eens op de scoutssite om te zien of er niets veranderd is in de planning (wat normaal niet zal gebeuren ;-) Gegroet en een zalig Kerstfeest!!

Wiko: 02/215.43.77

nele_callaert@hotmail.com

Wezel: 02/731.18.45

nicolas69@hotmail.com

Serval: 0499/39.11.89

karinmelsens@hotmail.com

Halflinger:

floch16@hotmail.com

Bizon:

dugagjin_spahija@hotmail.com

Givers!!

November goed achter de rug (het lange achtergedeelte) van de romp, de winter (het vierde, koude jaargetijde, op het noordelijk halfrond van 21 december t/m 20 maart) is eindelijk in het land en dat wil voor jullie zeggen dat de examens (onderzoek naar de kennis of kundigheden van iem. door ondervraging) alweer dichterbij komen...

Nu is het alleen nog wachten (op dezelfde plaats of in dezelfde situatie blijven tot iem. komt of iets gebeurt) op sneeuw (neerslag in vlokken van tot kristallen bevroren waterdeeltjes) en ijzel, zodat we elke zondag (zevende dag van de week, voor christenen de dag des Heren [voor 1976 de eerste dag van de week]) gewoon sneeuwballengevecht kunnen houden, of gaan sleeën.

Als er dus sneeuw ligt op de vergaderingen, neem dan je slee mee!!!

Als er geen sneeuw ligt, is dit het programma:

4 december: We gaan zwemmen met de ganse groep.
Meenemen: 3 euro, abonnement, opblaasspullen, zwembril, badmuts...
Niet meenemen: zwemshort (voor Peter), behalve als je echt wil betalen om in een te klein broekje rond te lopen.

Zondag 11 december: Geen vergadering, studeer goed!!!

Vrijdag 16 december: avondvergadering, plaats en uur nog te bepalen.

Vrijdag 23 december: Kerstfeestje. We spreken af om 18h aan het lokaal. Gedaan 22h.

Dat was het dan!!

Vergeet niet: Kom altijd in grote getallen, dat maakt het leuk voor jezelf én voor je leiding.
Als je niet kan komen, mits GELDIG excuus (wij bepalen wat geldig is), dan verwittig je ons.

Lynx: 0486 69 02 05

Panda: 0498 72 38 54

Tarbagan: 0485 616 622

francine cuisine

TIRAMISU!!!

Wat hebben we nodig? (voor 2 schotels, ongeveer 20 personen)



- 1kg mascarpone
- 200g bastardsuiker (=donker bruine suiker)
- 8 eieren
- 330g boudoirs (liefst zonder suiker op)
- 2 soepborden hele sterke koffie
- 4 repen pure chocolade (of een paar koffielepels cacao-poeder)
- 2 glazen schotels
- 4 kommen
- 1 handmixer (om het eiwit op te kloppen)
- 1 pottenlikker
- 2 raspn
- 1 eetlepel
- 2 grote borden
- 2 soepborden

Hoe gaan we te werk?

1. Zet sterke koffie.
2. Doe de koffie zodra het kan in twee soepborden zodat de koffie reeds kan afkoelen.
3. Rasp de chocoladerepen.
4. Splits zorgvuldig de eieren. Doe het eiwit in een kom waarin het geklopt kan worden met de handmixer. Doe het eigeel in een ander pot.
5. Roer langzaam in het eigeel. Voeg al roerend de suiker toe. Even goed doorroeren en vervolgens al roerend de mascarpone toevoegen.
6. Het mengsel lang en langzaam verder doorroeren.
7. Klop dan het eiwit op tot het volledig vast is. (Het eiwit mag niet uit de kom vallen als je de kom ondersteboven houdt...)
8. Voeg het opgeklopte eiwit toe aan het eigeelmengsel, en roer langzaam goed dooreen.
9. Dompel de boudoirs in de diepe borden met koffie. Ze moeten goed doordrenghd zijn met koffie, maar ook niet te veel, want ze mogen niet breken... Leg een eerste laag koekjes in de glazen kommen.

10. Strijk er een goede laag van het mascarponemengsel over. Voeg opnieuw een laag koekjes toe. Enzovoort... Verdeel het mascarponemengsel en de koekjes goed over de 2 schotels.
11. Eindig zeker met een laag mascarponemengsel.
12. Strooi de chocoladeschilfers over de bovenste laag. (Je kan ook gewoon wat cacao-poeder over de bovenste laag strooien, maar dat doe je best pas net voordat je de tiramisu gaat opeten...)
13. Alles afwassen en terug op de juiste plaats zetten.
14. Smakelijk!!!!!!

PS: Tiramisu is ook heeeeeeel lekker (als je het mij vraagt zelfs veel lekkerder...) als je in de plaats van boudoirs speculaasjes gebruikt! Je maakt de tiramisu op helemaal dezelfde manier als hierboven is uitgelegd, maar vervangt gewoon de boudoirs in speculaasjes. Echt het proberen waard!!!!

moppentrommel

Een militair wordt wegens straf, hij wedde te veel, overgeplaatst. Op zijn nieuwe kazerne meldt hij zich eerst bij zijn nieuwe commandant, die al op de hoogte was gesteld van de wedlust van de nieuwkomer. De commandant vraagt tijdens het eerste gesprek waarom hij zoveel wedde. 'Gewoon, voor de lol', zegt de militair. 'Ik wed met u voor 100 euro dat u een moedervlek op uw linkerbil hebt.' De commandant wist heel zeker van niet en neemt gelijk de uitdaging aan. Hij staat op, laat zijn broek zakken, en inderdaad geen vlekje te zien. De militair, eerlijk als hij is, geeft hem direct 100 euro.

Even later gaat de telefoon van de commandant. Het is de vorige commandant van de militair. Hij wilde weten of hij er al was. Glunderend vertelt de commandant dat de nieuwe militair er al is, en dat hij er zelfs al 100 euro aan heeft verdiend. Het is even stil aan de andere kant van de lijn... 'Je hebt toch niet toevallig je broek laten zakken hé?! Want hij heeft met ons gewed voor 1000 euro dat hij je binnen vijf minuten in je blootje zou zetten!!'

Jantje komt thuis met zijn rapport en na het bekijken ervan, zegt zijn vader: 'Dat is een slecht rapport Jantje, dat verdient straf.' Waarop Jantje antwoordt: 'Dat vind ik ook pa! Ik weet wel waar de meester woont.'

Miet The Leiding



• Totem: Serval
• Tak: JG' s
• Naam: Melsens
• Voornaam: Karin
• Adres: J. Bassemstraat
1160 Oudergem
• Telefoon: 02/6755532 of 0499/391189
• Geboortedatum: 14/03/1988
• Lengte: 1m 76 ofzoiet
• Schoenmaat: 39 linkervoet 39.5 rechter ;p

Bijnamen: Karabiniee, Sèr (geen vaste)

Studie: Grieks-Wiskunde

Hobby's: Blokfluit ☺, tennis, weg gaan, SCOUTS, ...

Lievelingseten: ik ben echt een alleseter en kan genieten van elk gerecht ☺ een
chocolaatje kan er altijd bij!

Lievelingsboek: de trilogie 'LORD OF THE RINGS'

Lievelingsfilm: Aladin

Idool: Mijn mama

Je leukste scoutservaring: Tsjechië en vlottentocht met givers ☺

Als je bang bent in het donker moet je zo een speciaal lampje kopen zodat er
toch een beetje licht is in je kamer.

Wie of wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Een kip

Favoriet scoutspel: ontsnappingstocht

Beter... op de stoep dan... in de goot

Je leukste mop: dat ik er geen heb..hahaha! (nee, ik ben oerslecht in moppe tappe, maar ik hoor ze wel graag!)

Waarom wil je reïncarneren en waarom? In een Indische olifant omdat olifanten weinig vijanden hebben, mooi zijn, sterk zijn, in de jungle leven en héél veel om elkaar geven.

allerleitjes

Draai je eens om, of ben je het niet?
Ben je't wel, of ben je't niet,
Nee, nee ik zie't goed,
Dat ik jou niet hebben moet.
Draai je eens om of ben je'niet?
Ben je't wel, of ben je't niet?
Ja, ja ik zie het goed,
Dat ik met jou dansen moet.

zoekertjes

Lilian Bruinsma, de mama van Gaspard Berger (welp) is op zoek naar een donkergroene broek maat 140. U kan haar contacteren op het volgend nr: 0497/53.20.74

Scouts- Hop



Beatrijs B12/13m



slaapzakken



Reynaert B12/12s



unifor^men



tenten



Rugzakken

SHOP

Boudgenotenlaan

Station

leuven

Diestsestraat 247

3000 Leuven

016/23.55.25

open op dinsdag, woensdag

en donderdag van 14u tot

18u, vrijdag en zaterdag

van 9u30 tot 12u30 en van

14u tot 18u

contact

En allerhande ander nuttig
scoutsmateriaal

