

VLAAMSE
GEMEENS
CHAPSCO
MMISSIE



Periode: september-oktober 2011

Verantwoordelijke uitgever:

Laura van Ham

Kloosterstraat 111

1700 Dilbeek

Totem



(het jaarthema van 2011-2012)

REYNAERT - BEATRIJS

B1212G

<http://www.reynaert-beatrijs.be>

Voorwoord

Beste leden, leiding en ouders,

Ziehier het eerste voorwoord van alweer een nieuw scoutsjaar! Het vorige zit er nog maar net op of wij zijn al bezig met de planning voor het volgende. En wat voor een scoutsjaar zal het worden...! Dit jaar draait alles rond ARMOEDE. Het is een gemeenschappelijk jaarthema geworden van een aantal jeugdbewegingen waaronder KSA, Chiro,... en natuurlijk Scouts en Gidsen Vlaanderen!

Aangezien een nieuw jaar een aantal nieuwe dingen met zich meebrengt (zeker dit jaar!), hier eerst een overzicht:

De **leeftijdsgroepen** worden aangepast naar 2 jaar Kapoen, 3 jaar Welp, 3 jaar Jonggiver en 3 jaar Giver. Dat wilt zeggen dat iedereen geboren in 2003 Welp wordt, iedereen geboren in 2000 Jonggiver wordt en iedereen geboren in 1997 Giver wordt.

Aangezien de leeftijden veranderen, worden de activiteiten en vooral het kamp aangepast. Voor **Kapoenen** en **Welpen** zijn er **geen veranderingen**. **Jonggivers** gaan nog steeds op kamp in tenten; maar in plaats van 13 dagen wordt het kamp gereduceerd tot **10 dagen** wat wil zeggen dat het nu volledig samenvalt met het Welpenkamp. De Jonggivers zullen hun **totem pas in het tweede jaar krijgen**. Aangezien het kamp korter wordt, wordt de 'hike' van drie naar twee dagen teruggebracht; zo is er ook nog tijd voor andere activiteiten! De **Givers** gaan **13 dagen op kamp** en één keer om de drie jaar op buitenlands kamp. Ook zij krijgen hun **adjectief pas in het tweede jaar Giver**. Al de overige, kleine, veranderingen zullen jullie wel ondervinden eens het zover is.

Reynaert en Beatrijs worden vanaf dit jaar ook officieel één groep met als groepsnummer: B1212G.

Ook de **site** wordt in een nieuw jasje gestoken! Houd hem maar goed in het oog ook al wordt er nog druk aan gewerkt! Je kan je wel al inschrijven voor het nieuwe jaar (snel doen!).

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe **leidingsploeg!** HIP HOI ☺:

Bij de Kapoenen hebben we als takleidster Kameleon die we allemaal kennen van vorig jaar. Samen met 2 nieuwe en ultra gemotiveerde leiders Picus en Mustang zullen zij jullie een heerlijke tijd bezorgen! De Welpen krijgen een nieuwe Akela (Nachtaapje)! Samen met Hati (Talpa), Baloe (Ani) en Raksha (Sitatunga) zal hij de Welpen een onvergetelijk jaar bezorgen! Jako en Gazelle blijven nog een jaartje bij de Jonggivers! Maar twee mannen zo alleen dat is toch niet alles, dus komt er nieuwe creativiteit binnengewaaid onder de vorm van Oryx ☺! Tot slot hebben we nog Givers! Aangezien zij dit jaar met veel meer zullen zijn, krijgen zij ook drie super mega coole leiders: Spivo, Paul (jaja, een nieuwe leider!) en Maraboe. Sika en Nachtaapje blijven nog een jaar groepsleiding.

Minstens even belangrijk om te weten is dat wij gewoonlijk iedere zondag (behalve de laatste zondag van de maand) jullie met open armen verwachten aan onze lokalen van 14u tot 17u30. Dit zal uiteraard niet steeds zo zijn; hou daarom zeker goed de Totem in het oog. Jullie kunnen kiezen om deze Totem op papier mee te nemen na de laatste vergadering van de maand of hem op onze website te lezen (veel papier gespaard!).

De eerste vergadering van het nieuwe jaar gaat door op **zondag 25 september** en dat wil zeggen dat het tijd is voor onze traditionele overgang! Nadien wordt er afgesloten met een **receptie** waar we jullie allen verwachten voor een hapje en een drankje! De receptie zal doorgaan in het **lokaal van 17u30 tot 19u** en is bedoeld voor alle ouders (zeker de nieuwe, maar liefst allemaal) en familie! Zondag 2 oktober gaan onze Jonggivers en Givers naar het Bloso Jeugdsportival!

Voor de vroege planners:

5/6 november: Eerste takweekend voor Kapoenen en Welpen
21/22/23 oktober: Eerste takweekend voor Jonggivers en Givers
3/4 of 10/11 maart: Groepsweekend
28/29 april: Groepsfeest

Het enige wat ons nog rest is jullie een super-mega-de max- jaar te wensen!

Een stevige linker,
Sika en Nachtaapje (groepsleiding@reynaert-beatrijs.be)

Kapoenen



HALLOOOOO lieve Kapoentjes!!!!

Hebben jullie genoten van het kamp?

Hebben jullie een *supermegaleuke* vakantie achter de rug?

Zijn jullie klaar voor een spetterend nieuw scoutsjaar?

Zijn jullie batterijen opgeladen tijdens de vakantie zodat jullie in topvorm aan het nieuwe scouts jaar kunnen beginnen?

Kapoenen die over gaan wuiven we uit, Kapoenen die blijven zien we graag terug en Kapoenen die nieuw zijn, heten we van harte welkom ☺!

En nu volgt wat we gaan doen tijdens de eerste vergaderingen:

25 september 2011:

OVERGANG!!!! We verwelkomen de nieuwe Kapoentjes in de groep en nemen afscheid van de Kapoenen die naar de Welpen overgaan. Doe allemaal kleren aan die vuil mogen worden; we verwachten jullie om 14u aan het lokaal. Na de vergadering zal er een receptie zijn voor de ouders tot 19u. Allen daarheen!

2 oktober 2011:

We vliegen er direct in door naar het park te gaan waar we ons rot zullen amuseren met fantastische spelletjes! Natuurlijk gaan we kennismakingsspelletjes spelen om de nieuwen te leren kennen en de ouderen te herkennen. Neem al jullie vriendjes en vriendinnetjes mee want het is vriendjesdag! Uren: 14u tot 17u30.

9 oktober 2011:

We gaan vandaag op zoek naar de dief en de diamant van de prins van het regenbos. Trek jullie laarzen aan want we gaan op zoektocht in het regenbos. Hoe meer speurders er zijn, hoe vlugger we de diamant gaan vinden ! Gewone uren.

16 oktober 2011:

KNUTSELVERGADERING, hou WC-rolletjes en kartonnen dozen zeker bij, want daar kunnen we leuke dingen mee knutselen! Gewone vergadering.

23 oktober 2011:

Welke kapoen zal er bovenaan de ladder eindigen?! Om dat te weten moet je zeker afkomen naar het *keileuke* ladderspel !! Afkomen is dus de boodschap!

30 oktober 2011

Laatste zondag van de maand = geen vergadering!

Nog even ter info :

* Om 14u worden jullie gewoonlijk aan de scoutslokalen verwacht en mama en papa mogen jullie terug komen halen om 17u30.

* ALTIJD op tijd verwittigen als je niet kan komen.

Groetjes van jullie leiding,

Kameleon (Lara Roose)
Picus (Constantin Porcher)
Mustang (Amaury Moens)
Email: kapoenen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

☎ 0494/359.390
☎ 0474/784.877
☎ 0476/579.451

Welpen



Haaaalooooow kroket!

We gaan er dit jaar eens goed invliegen! Na een super kamp gaan we met een aangepaste leiding een nieuw jaar tegemoet... Wie is deze nieuwe, superleuke leiding? We nemen afscheid van Akela, Shada en Jacala ☹. Maar zeggen *goeiedag!* tegen onze nieuwe Akela (Nachtaapje), Baloe (Ani) en Raksha (Sitatunga)! Bovendien is ook Hati nog steeds van de partij!

Welkom nieuwe leiding, en welkom nieuwe Welpjes!!!

Zondag 25/9

We vliegen erin met onze jaarlijkse overgang. Doe zeker en vast kleren aan die vuil mogen worden. Voor de ouders en alle leden is er na de vergadering een receptie en een welkomstwoordje van de leidingploeg. De vergadering gaat door van 14u tot 17u30, gevolgd door een receptie tot 19u. PS (voor de ouders): Een dekentje om uw auto te beschermen tegen de vuile Welpjes is een goede aanrader als u ze komt halen...

Zondag 2/10

Vandaag geven we onszelf helemaal bloot in onze kennismakingspelletjes... Hoeveel huisdieren heeft Raksha? Wat is Hati's derde naam? En hoeveel burens heeft Baloe? Dit kom je vandaag allemaal te weten!

Zondag 9/10

Paniek in Disneyland! Aladdin heeft zich verzet tegen de almachtige Mickey Mouse. Wie haalt het in dit spannende spel tussen de twee krijgers van Disney? En wie help jij naar eeuwige roem in de sprookjesboeken?

Zondag 16/10

Een klassieker deze zondagmiddag: Ganzenbord! Afkomen is de boodschap.

Zondag 23/10

HELP! STOP IK BEN GEVANGEN GENOMEN DOOR BANDIETEN STOP GELUKKIG HEBBEN ZE MIJN SCHAT NOG NIET GEVONDEN STOP RED MIJ EN WORD SCHANDALIG RIJK! STOP VERGEET JE SPEURNEUS NIET STOP

Akela (Stijn De Vooght)

☎ 0476/617.931

Hati (Sébastien Durbecq)

☎ 0495/809.551

Baloe (Hanna Rechouk)

☎ 0479/103.792

Raksha (Pauline Deconinck)

☎ 0479/697.904

Email : welpen@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

Jonggivers



Hallowkes Jonggggggivers!

Het nieuwe schooljaar is weer eens begonnen ☹️. Maar er is een lichtpuntje in deze donkere tijden, want als de school weer begint dan is het nieuwe scoutsjaar niet veraf 😊!! Dus zet jullie allemaal schrap want hier gaan we dan voor een jaar vol met keitoffe activiteiten, weekends en, als jullie braaf zijn, een kamp op het einde van het jaar... Een jaar dat er trouwens een beetje anders gaat uitzien.

Zondag 25 september:

We vliegen er dit jaar stevig in want we beginnen meteen met **overgang**. We smijten de oude Jonggivers buiten en we verwelkomen de nieuwe Jonggivers. Vergeet ook niet dat als het park vol modder ligt je wel eens vuil kan terug komen. Nadien worden jullie en jullie ouders verwacht op onze receptie tot 19u.

Zondag 2 oktober:

We gooien deze maand met goede gewoontes. Vandaag trekken we er de heele dag op uit naar het **Jeugdsportival in Hofstade**. We verwachten jullie al om **8u30** aan de lokalen en zijn pas terug om **18u30u**. Vergeet je **picknick** niet mee te nemen.

Zondag 9 oktober:

We gaan elkaar wat beter leren kennen door middel van **bal- en plein spelen** in het park.

Zondag 16 oktober:

Het bos mist iets. Zijn het de bomen? Nee, die staan er nog. Zijn het dan de blaadjes aan de bomen? Nee, de meeste hangen er nog. Wat mist het bos dan wel? Het mist ... Jonggivers! Dus dringend tijd voor een eerste **bosspel**.

21-23 oktober:

Zoals je al aan de datum kan zien sluiten we een goed gevulde eerste maand af met een weekend. De uren, thema en locatie zullen later gemaïld worden en medegedeeld worden tijdens een vergadering.

Jako (Zeger Boels)

Gazelle (Peter Degryse)

Oryx (Elisabeth Porcher)

Email: jonggivers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

📞 0478/533.498

📞 0497/250.872

📞 0477/264.735

Givers



Dag vrienden en vriendinnen,

Een nieuw scoutsjaar staat aan onze voordeur te wachten. Zijn jullie bereid om de voordeur wagenwijd open te zetten? Of zijn er onder jullie die stiekem zullen wegvlugten langs de achterdeur?

Misschien zal niet iedereen deze uitdaging durven aangaan maar zowel de dapperste als de liefste, als de schattigste, als de grappigste, als de kleinste van de groep willen wij op het einde van het jaar de eindmeet zien halen, het kamp! We zullen samen, leiding en Givers, een groep moeten vormen waar iedereen zijn plaats in vindt.

Het wordt immers een jaar vol verandering maar ook één van verwachtingen. Onze hoofdverwachting heb ik net vermeld; namelijk dat het een tof Giverjaar wordt met een uitstekend groepsgevoel. De veranderingen zullen jullie ook niet ontgaan: 3 leeftijden binnen de Givers, een (awesome) binnenlands kamp, een volledig nieuwe leider en twee leiders van bij 'de kleintjes'. Het wordt anders, maar we streven naar (nog) beter!

Voor we aan dit nieuwe avontuur kunnen beginnen blijft alles nog even bij het oude tot jullie één voor één zijn overgegaan. Eerstejaars leiding blijven nog even laatstejaars Givers, nieuwe Givers houden nog even vol bij de Jonggivers enzovoort.

Hier het programma:

Zondag 25september: Zweten, nadenken, lopen, strategie, durven, leiden, lijden, doorzetten, doen, gaan, luisteren, spreken en observatie zijn maar enkele confrontaties waar jullie mee te maken zullen hebben. Gooi je volledig in de strijd van de 'overgang' en kom nadien tot rust op onze receptie waar jullie belangrijke informatie krijgen bij een hapje en een drankje. Overgang van 14u30 tot 17u30, receptie van 17u30 tot 19u (met de hele familie).



Zondag 2oktober: Met een lekkere picknick op zak vertrekken we van de lokalen met de bus naar het Jeugdsportival van Bloso in Hofstade. Sport, spel en chillen van 8u30 tot 18u30.

Zondag 9oktober: Vandaag zullen jullie getest worden op jullie vriendenkennis. Een grote groep en een nieuwe leider vraagt om een 'bijzondere' kennismaking. Ook jullie fysieke kracht zal op de proef worden gesteld door onze 'bijzondere' bal-en pleinspelen. Kortom: een 'bijzondere dag' van 14u tot 17u30.



Zondag 16oktober: Pimp my lokaal van 11u tot 17u30. Zorg dat jullie gekleed zijn als echte kuisvrouwen en kuisherren. De best geklede krijgt een dubbel vieruurtje. We gaan een deel van onze oude lokalen volledig leeghalen en er vervolgens een trendy Giverlokaal van maken! Zeker meebrengen: Een borstel en een picknick. Met toestemming van thuis: stofzuigers, aftrekkers, sponzen, emmers, kuishandschoenen, zeemlappen, voden, zwabbers, producten, enz. Na het grove kuiswerk volgt een extreme make over! De verf zal vloeien. Posters, foto's en ander gezellig decoratiemateriaal zijn ook meer dan welkom.

Vrijdag 21-Zaterdag 22-Zondag 23 oktober: Een 'tout bien' weekend met de Givers! Alle informatie over plaats, uren, vervoer en thema volgt via e-mail en/of een vergadering.

Zondag 30 oktober: We zijn nog steeds niet uitgerust van het weekend dus laten we dat vandaag maar lekker doen in onze zetel thuis.

Vergeet niet steeds keurig in uniform aanwezig te zijn op de vergaderingen; jullie hebben immers toch wel een beetje een voorbeeldfunctie ten opzichte van de jongere groepen.

Tot binnenkort Givers!

Spivo (Laura van Ham)

Paul Moyaert

Maraboe (Servaas Boels)

E-mail: givers@reynaert-beatrijs.be (elke leider ontvangt zo een mail)

0499/198.533

0471/465.257

0476/617.931

HOPPER WINKEL

Adres:

Diestsevest 92

3000 Leuven

Openingsuren:

dinsdag t.e.m. donderdag: 14u-18u

vrijdag t.e.m. zaterdag: 10u-12u30

13u30-18u

Website:

www.hopper.be



Scouts uniform: hemd, pull, korte en lange broeken



Regenkledij: regenjas, regenbroek, regenpak



Messen: Zwitserse zakmessen, opinelmessen



Schoeisel: stapschoenen, laarzen, kousen